

BOXER

vrienden



Ledencontactblad
Boxer Vrienden Nederland
Winter 2021

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054
tnv Boxer Vrienden Nederland
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A
www.boxervriendennederland.nl



De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

Ingezonden stukken stuurt u naar de redactie. Zie hiervoor de site: www.boxervriendennederland.nl



Bestuur

- Voorzitter

Kees van Gorp
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-54716556
E-mail: Kees1962@hotmail.com

- Penningmeester en ledendministratie

Ilona van den Hout
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-39511490
E-mail:
Penningmeester_boxervrienden@hotmail.com

- Secretaris

Cathy Bosgoed
Brasemstraat 28
5022 HH Tilburg
cathybosgoed@hotmail.com

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Beste leden

“Geen nieuws, goed nieuws.” zullen de meesten die mij kennen, gedacht hebben. Daarom nu dan toch maar wat uitgebreidere informatie. Allereerst wil ik even stilstaan bij een jaar vol van aanpassingen voor iedereen. Tegenslagen die we weer zullen gaan overwinnen! De inmiddels overal bekende lockdown zorgt ervoor dat we als groep niet veel samen kunnen komen. De pandemie, een drama waarvan we ruim een jaar geleden niet hadden gedacht dat het ooit zou kunnen komen en ons leven voor zo'n groot deel zou kunnen beheersen. Wat een virus zo groot als een speldenprikje kan veroorzaken, is ongekend. Zeker de komende feestdagen vragen veel creativiteit van ons. Beperkte groepsgrootte, zelfs voor familie. Een tegenslag voor iedereen, maar ook dit is te overwinnen.

Ook voor de 'hondenfamilies' is er nu even geen nieuwjaarsborrel of kerstviering. Toch moeten we ons gelukkig prijzen dat we nog kunnen klagen en dat we het COVID-19-virus tot op heden hebben weerstaan.

Ik beloof u dat wij na deze COVID-19-periode als groep weer zullen werken aan samenkomsten en mooie activiteiten. Daar blijven we naar uitkijken. Voor nu geldt dat onze trainingen met heel veel inzet van Mijke en Marieke op zéér aangepaste wijze doorgaan! Er zijn beperkte lessen waarbij de pups een voorkeursbehandeling krijgen. Zowel Mijke als Marieke doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk tevreden te stellen. Hiervoor ben ik hen natuurlijk heel dankbaar. Een aantal van onze leden en/of cursisten kreeg het virus of verloor zelfs dierbaren zoals ouders, broers, zussen, vrienden of bekenden. Ook Kamila en ik hebben in de eerste golf te maken gehad met het virus. We wisten dit overigens niet meteen. We hadden contact gehad met een persoon die helaas op de IC terechtkwam. Enkele dagen na dit contact werden wij ziek. Ik heb wat buikgriepklachten gehad en Kamila was echt héél ziek. Hetty Slaats heeft ons door deze vervelende situatie geholpen en is daarbij zelf gelukkig niet ziek geworden. Kamila was, als je het vergelijkt met de herstelperiode van veel andere mensen, relatief snel weer als vanouds, maar bij mij is de nawerking als een sluipmoordenaar op gaan spelen.

Zoals de meeste mensen weten, is mijn gezondheid broos. Aanvankelijk dachten we dat er gewoon wat 'normale' slijtage aan het optreden was. Na de trainingsweek in de zomer werden de klachten ernstiger. Onderzoek wees uit dat ik iets aan mijn vaten heb. Er volgt een verwijzing naar een speciale vatenarts. Ook gewrichten en zenuwen zijn aangetast en kreeg ik het advies om de heupen te laten controleren. Lopen gaat het wat beter dan de andere dag, met krukken kan ik me nog voortbewegen. Hopelijk komt het op een acceptabele manier kunnen bewegen weer wat terug. Niet bewegen staat niet in mijn woordenboek. Lang in dezelfde positie zitten is ook een probleem, mede daarom is op en neer rijden naar Nederland niet eenvoudig te doen. Vliegen zal na de grote golf weer moeten. Nu durf ik dat even niet. Natuurlijk mis ik het 'kapitein zijn op ons schip'. Ik verheug me er enorm op en zie ernaar uit, dat de cijfers beter worden, zodat we weer samen kunnen genieten van elkaar, de honden en onze hobby. Voor nu: Geniet zoveel als mogelijk van en met elkaar tijdens de feestdagen. Tot snel!

Kees van Gorp, voorzitter

Snuffelen... ...aan urine

Social media voor honden



Iedere hondeneigenaar weet dat honden geïnteresseerd zijn de plasjes van andere honden. Ieder paaltje, ieder muurtje, ieder grassprietje moet geïnspecteerd worden, de ene keer maar eventjes, de andere keer wel 10 seconden! En daar sta je dan. Je hebt haast en wilt eigenlijk alleen maar een korte, snelle wandeling doen. Je trekt je hond snel mee, het heeft lang genoeg geduurd.

Ondanks de irritatie die het soms met zich mee kan brengen, is het toch goed om even stil te staan bij de vraag waarom je hond dit doet. Sommigen vergelijken het met Facebook; honden plaatsen berichtjes voor elkaar door bepaalde plekken te markeren met urine. Andere honden 'lezen' die berichtjes dan weer. Maar welke informatie halen ze daar dan uit? En waarom is dat zo belangrijk?

Wat zijn feromonen?

Een feromoon is een hormoonachtige, chemische stof en wordt via lichaamsvloeistoffen uitgescheiden; denk aan urine of kliervocht. Bij honden worden feromonen o.a. afgescheiden via de oren, de voetzooltjes, de anaalklieren en bij de genitaliën. Ze worden gedetecteerd door het vomeronasaal orgaan, ook wel orgaan van Jacobson genoemd. Dit reukorgaan bevindt zich boven in de mond, in het gehemelte.

Feromonen worden ook wel sociale geuren genoemd. Deze geuren zijn gelinkt aan het territorium, het nest, de ontwikkeling, sociale relaties en individuele karakteristieken. Feromoon = informatie met emotionele betekenis.

Waar de markeringen van andere honden zich bevinden heeft betekenis. Je hond besnuffelt een berm of veldje om uit te vinden welke honden daar zijn geweest en op

welke plek ze een boodschap hebben achter gelaten. Dat kunnen bekende of onbekende honden voor hem zijn, reuen of teven, vriend of vijand. Ieder plasje geeft informatie over de desbetreffende hond. Deze informatie heeft emotionele waarde voor de jouw hond. Het zal je opgevallen zijn, dat je hond na het snuffelen zelf ook ergens een bericht zal achter laten. De plek waar hij dat doet is met zorg uitgekozen en zegt iets over de relatie die hij heeft met de andere honden.

Een hond heeft tot zo'n 10 seconden nodig om iets nieuws, bijvoorbeeld het plasje van een nieuwe hond in de buurt, goed in zich op te nemen en te verkennen. Iedere volgende keer als een hond dat nieuwe plasje tegenkomt zal het steeds minder nieuw zijn en daarom ook steeds minder tijd kosten om te verkennen. Na verloop van tijd hoeft er bijna niet meer gesnuffeld te worden aan deze

specifieke markering, deze geur is bekend geworden.

De feromonen bevinden zich overigens niet alleen op de plek waar gemarkeerd is. Ze worden door de lucht verspreid en door de wind verplaatst. Er hangt als het ware een zweem in de lucht, overal waar je loopt zal je hond iets waarnemen. Des te dichterbij de 'bron', des te geconcentreerder de geur. Dit verklaart overigens ook meteen waarom honden bij elkaar aan het achterste ruiken. Dichterbij de bron kun je eigenlijk niet komen.

De geurenwereld van de hond; geur is overal. Niet alleen verse markeringen zijn voor je hond waarneembaar maar ook die van bijvoorbeeld een week geleden. In de lucht hangt dus een rijke mix van velen geuren; vers en oud, van soortgenoten, maar ook van andere dieren én mensen!

Geur = Emotie

Iedere emotie die we ervaren gaat gepaard met fysiologische veranderingen. Denk aan hartslag, ademhaling, zweet en aan metabolische veranderingen. Dieren kunnen dat ruiken.

Een crimineel op de vlucht voor de politie is daarom appeltje eitje voor een politiehond, want hij laat een perfect spoor na van angst-zweet en andere verraderlijke chemicaliën. Vanuit evolutionair oogpunt heeft het afscheiden van dit type feromonen ook een voordeel voor de andere dieren binnen de groep; de geur zal namelijk anderen alarmeren als er gevaar dreigt.

Geur = identiteit

Geur is niet alleen emotie. Geur is ook uniek per individu, per situatie en per gemoedstand op het moment. Als een hond snuffelt aan een paaltje, dan gaat daar dus veel meer mee gemoeid dan alleen het paaltje. Voor ons heeft het geen betekenis, maar jouw hond ruikt dat Duitse Herder Tarzan daar een week geleden is geweest en dat hij zich niet lekker voelde, ook dat speelkameraad Benji er zojuist nog langs is gekomen. In het gras ruikt je hond vervolgens dat buurhondje Melody loops is. Feromonen hebben ook vaak als doel om de ander te lokken in het kader van de voortplanting. De feromonen in de urine van Melody communiceren dat ze klaar is om te paren. Jouw reu wil maar al te graag weten waar Melody zich op dat moment vindt!

Een hond kan uit de markering o.a. opmaken hoe oud het individu is, of hij ziek of gezond is, en wat zijn sociale status is. En ja, een hond kan dit soort zaken ook bij ons waarnemen. Honden zijn daarom zo goed in het vinden van een vermist persoon. Ze volgen daarbij een uniek, chemisch geurspoor.

Snuffelen in het kwadraat

Paarden en katten flemen. Maar honden doen iets vergelijkbaars. Je hebt het je hond vast al wel eens zien doen: om de geur nog beter in zich op te nemen, likt de hond als het ware in de lucht. Het lijkt er dan op alsof de hond de urine oplikt, maar dat is niet het geval. Door de tong vlak over het gemarkeerde oppervlak te halen kan de hond de geur (de feromonen) als het ware naar binnen scheppen en zo beter in contact brengen met het vomeronasaal orgaan. Reuen doen dit bijvoorbeeld als ze urine van een loops teefje treffen.

Snuffelen is chemische communicatie

Honden leven in een wereld van geuren. Een wereld die wij niet kunnen zien en niet écht kunnen begrijpen. Dat wij het niet zien, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Vergelijk het met jouw behoefte om dagelijks de krant te lezen, radio te luisteren of op Facebook de berichten van vrienden en familie te lezen. Voor honden is het misschien nog wel belangrijker, want voor hen hangen de voortplanting, het welzijn en het overleven ervan af.



Feromoontherapie bij stress en angst

Feromoontherapie omvat het gebruik van feromonen (chemische signalen) om de emotionele staat en het gedrag van dieren te beïnvloeden. Bij angstige honden kan de toepassing van feromoontherapie een positief effect hebben in de wachtkamer van de dierenarts of een pup die voor het eerst in zijn nieuwe huis komt. Ook wordt het wel gebruikt bij verlating gerelateerde problemen en dierenasiels. Het is echter géén wondermiddel! Feromonen bij feromoontherapie zijn gebaseerd op feromonen die dieren zelf produceren. De moleculaire samenstelling en concentratie van deze chemicaliën wijken af van 'echte' feromonen. Bedenk ook dat de emotie bij een hond sowieso wordt bepaald door veel verschillende factoren in de omgeving en het veranderen van een van die prikkels (de geur) betekent niet dat je daarmee automatisch de emotie bij het dier

verandert. Er moet dus meer gebeuren om de angst weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan training en gedragstherapie.

Pas op voor commerciële producten zoals 'calming sprays' of halsbanden voor honden met feromonen of andere geurtjes zoals lavender. Dergelijke producten zijn níét wetenschappelijk bewezen en nemen ook niet de oorzaak van de angst of stress weg.

Heb jij een angstige hond en ben je geïnteresseerd in feromoontherapie? Neem dan contact op met een deskundige om zo tot een goede indicatie en toepassing van de therapie te komen. Er zal dan ook gekeken worden naar de omgevingsfactoren en welke daarvan veroorzaker is van de angst. Realiseer je goed dat deze vorm van therapie slechts een ondersteunende werking heeft.

Christel van de Westelaken

Bron: www.doggo.nl



Fynn



Weet je wat ook boffen is? Mijn vrouwtje houdt ook van in het zonnetje zitten na het spelen en ik vind dat ook heerlijk.

Weet je waar we ook samen van genieten, lekker wandelen en even uitrusten onderweg en naar de vogeltjes luisteren. Mijn vrouwtje vertrouwt me wel, ze laat me ook lekker los rennen, maar ik moet natuurlijk nog veel leren en ontdekken.

Zal me even voorstellen, ik ben Fynn en zit voor de eerste keer bij mijn nieuwe baasje. Het was voor ons allebei wel even wennen. Ik voor het eerst buiten bij iemand helemaal nieuw op schoot en mijn nieuwe baasje ineens met zo'n kleine pup in plaats van haar maatje Bo, die ze een paar maanden eerder heeft moeten laten inslapen.



Het was liefde op het eerste gezicht. Ze kwam me vaak opzoeken en kreeg al meteen een cadeautje, waar we op de plaats mee gaan spelen. En toen was het grote moment aangebroken, ik mocht met het vrouwtje mee naar haar huis. Ik moest natuurlijk wel eerst plassen en dat mocht ik zomaar in de tuin en ontdekte meteen de mooie bloemetjes.



Er was ook nog een verrassing, ze nam me mee naar het bos. Voor het eerst in de auto. ik vond het reuze leuk en keek nieuwsgierig in het rond. In het bos was het ook reuze leuk en nu vond het vrouwtje het spannend om mij op de grond te zetten, maar ze hoeft echt niet bang te zijn. Ik blijf echt wel bij haar.



Dus gaat het ook weleens mis en heb ik in een onbewaakt ogenblik iets verkeers gegeten. Ja ze is al twee keer daardoor met mij naar de dierenarts geweest.

En als we dan thuis komen gaat ze koffie drinken en even tv kijken en mag ik op schoot. Ik pas er nog net op.

Van wie is die boxer?

Graag stel ik me voor aan de "Boxer Vrienden Nederland" mijn naam is Chantal Kramer. Drie jaar geleden ben ik samen met mijn eigen "Boxerroedel" Naar het mooie Geesteren verhuist. Geesteren ligt mooi landelijk in Gelderland. In deze landelijke omgeving en sfeer is het heerlijk genieten van en met de honden die alle ruimtes hebben in de 1000 m2 grote tuin. Ik heb zelf een trimsalon aan huis. Zo kan ik veel met mijn honden zijn en andere honden zorgen voor een leuke baan die ik met heel veel plezier vervul.

Ik ben vanaf mijn geboorte al opgegroeid met meerdere boxers bij ons thuis. Voor mij is het een ras met vele gezichten; enerzijds de clown, maar zeker ook de bewaker van het gezin! Een goede boxer is niet snel moe maar altijd bereid voor actie. Met andere woorden; altijd willen spelen en werken. Met werken bedoel ik zijn bereidheid om te trainen en de mogelijkheden in de verschillende trainingsdisciplines. Momenteel deel ik mijn leven met 6 boxers;

Quby van Boranka 12 jaar, Galileo del Colle dell'infinito 9.5 jaar en in het bezit van de africhtingscertificaten ipo 1 vzh Hij is ook een ervaren dekru en bracht mooie rasvertegenwoordigers. Dan zijn er nog de zelf gefokte Carabella van ChaKraBox 7 jaar ztp vzh, Girly van ChaKraBox 4 jaar, Apollo von Shakespeare's Garden 2.5 jaar. Jill van ChaKraBox 3 jaar fgk

Ik ben heel actief met mijn boxers in de africhting! Africhten is een MUST voor mij. Zo ben ik actief in ipg (speuren appel pakwerk) ZTP (Foktest volgens Duitsprgram) SP(speuren) UV (uitoudingsvermogenstest). We trainen 2x in de week volgens het internationale programma. Verder nemen we van tijd tot tijd deel aan shows waar we frequent goede resultaten behalen en daarbij leuke nationaal en internationale contacten maken.



Hier genieten wij optimaal van. Jammer is dat er van tijd tot tijd wat onenigheid is tussen de baasjes en clubs. Fokkers die serieus met hun hobby omgaan worden te vaak aan banden gelegd en zouden verantwoord wat meer vrijheid moeten hebben.

Ik fok met heel veel liefde en passie. Meestal 1 soms 2 nestjes per jaar. Dit jaar is mijn internationaal erkende kennelnaam 10 jaar erkend bij de FCI en aangesloten bij de Raad van Beheer. Daarvoor fokte ik op de kennel naam van familie van Wezel kennel van Boranka. Dit was om met zekerheid te kunnen weten dat ik verder met deze pittige maar boeiende hobby wilde verder gaan. Daarom heb ik na 5 jaar zelf een kennel naam aangevraagd. Mijn kennel naam is van ChaKraBox. Het is geen moeilijk raadseltje van wat de naam ontstaan is.

Ik koos ervoor lid te worden van Boxer Vrienden Nederland omdat ik mij als georganiseerde fokker in de kynologie wil bezig zijn. In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden. Ik kan me nu het meest vinden in het beleid van de Boxer Vrienden Nederland. In het verleden heb ik me ook prima thuis gevoeld in de andere erkende grote Nederlandse Boxer Club. Voldoende vrijheid en rust binnen de vereniging maakt het allemaal wat ontspannender. Er is een evenwichtig bestuur wat er voor de leden is. Een bestuur wat het beste wil voor ons ras. En voor mij een betrouwbaar gevoel. Niet in de laatste plaats is dat er een samenwerking is met de WUBOX organisatie. Hierin is ook Duitsland sterk vertegenwoordigd. De samenwerking met Duitsland is al jaren optimaal!

Mijn ambitie is om super fijne liefdevolle maar ook werkwillige boxers te fokken die zo wel als huis hond maar ook als werk hond ingezet kunnen worden. Iets waar we al best een eindje mee op weg zijn. Ik geniet van de verhalen die ik krijg van pup kopers en ik hoop dat ze me nog heel lang foto's sturen en verhalen vertellen over hoe gelukkig ze zijn met mijn gefokte boxer. Hier kan ik volop van genieten. Ja zo nu en dan maak je wel eens iets mee wat niet gaat hoe je het wil maar na een korte tijd van balen en onvrede is het toch weer de mooie en lieve boxer die je weer laat genieten. De wens op een fijne tijd in de club waarbij ik voornemens ben me met een groepje vrienden in te zetten voor ons plezier en zeker ook voor ons ras.

Ik wens iedereen veel wijsheid, geluk en plezier in de hobby fokkerij, maar boven alles veel liefde aan en van de Boxers.

Boxerwerkgroep Oost Nederland

Nieuw in onze vereniging



Wij zijn Chantal Kramer en Janet Behrens, boxerliefhebber in hart en nieren.

Al heel wat jaren zijn wij met onze boxers aan het werk op het africhtingsveld, op shows met goede resultaten en zo nu en dan fokken wij een nestje boxerpups onder onze eigen kennelnamen geregistreerd bij de Raad van Beheer.

Beiden zijn we ook al heel wat jaren lid van verschillende boxerclubs, waaronder de Duitse Boxerklub, de BK München.

Wij stellen hoge eisen aan onze boxers betreffende de gezondheid, het karakter en het ras typische boxeruiterlijk waar we zo verliefd op zijn geworden.

Om deze doelen te kunnen bereiken, hebben wij nu de mogelijkheid gekregen, een werkgroep te starten binnen de rasvereniging Boxervrienden Nederland.

Daar waar het bestuur hoge eisen stelt aan onze boxer, maar evengoed de vrijheid geeft

deze in te vullen naar eigen visie en kennis. Boxerwerkgroep Oost Nederland wordt de nieuwe naam van deze vereniging.

Als vereniging zijn wij van plan de volgende examens/gedragstesten te organiseren:

- Gedragstest (foktoelating Nederland)
- ZTP (Duitse en Nederlandse foktoelating)
- VZH
- IGP
- UV
- Speurhond

Dit alles volgens het internationale programma. En uiteraard ook de gezellige en speciale jonge honden dagen, waarop u de mogelijkheid heeft, uw pup of jonge hond door een keurmeester te laten keuren.

Tevens kunt u bij Boxerwerkgroep Oost Nederland terecht o.a. voor een puppycursus.

Wij zien u graag terug bij boxerwerkgroep Oost Nederland en hopen u te mogen verwelkomen als nieuw lid van de vereniging en Boxervrienden Nederland.





From Russia, for my love....

Sinds oktober zijn we de super trotse eigenaren van een ontzettend leuke Boxerreu. Volwassen gekocht en ‘even’ opgehaald. Nou ja dat ‘even’ is wat ironisch bedoeld. Nadat wij jaren geleden als een van de eerste fokkers een volwassen teefje uit Rusland importeerden en ons zéér gelukkig prijzen met de nakomelingen van haar, besloot Kamila om zich eens meer te gaan verdiepen in de lijnen die men daar in het verre oosten heeft.

Vanuit Polen, waar wij wonen, is een dekking in Rusland natuurlijk iets beter te realiseren dan vanuit Nederland. Scheelt toch zo'n 2500 km rijden. De laatste nesten die wij fokken, waren dus meestal met Russische honden. Heel veel geluk hadden we niet altijd. O.a. was er een nestje van 2 pups van Show Leader Ostwind (Houwaert's V-worp) en waren er vier nestjes van Showleader Intouchable. Gaandeweg

heeft Kamila zich meer en meer verdiept in de Russische Boxer. Tijdens deze verdieping is haar de mogelijkheid geboden om een zeer jonge volwassen reu te kopen. Een reu die juist vader was geworden van een prachtig mooi nestje. En ja, als mijn vrouwtje iets wil dan wil ze dat echt, zo ook nu dus.

Na een hele lange discussie (van ongeveer een paar minuten) met daarbij het opsommen van alle voordelen en het proberen te ontwijken van “enkele kleine” nadelen was het duidelijk, er zou wederom een Rus zijn intrede gaan doen in huize Van Gorp. Zijn volledige naam: Kenledbox Yarkiy Leader. Toch is de internationaal klinkende naam eenvoudig te schrijven. Dus geen Vladimir, Gorby, Stalin of Lada of een naam met Russische letters. Maar geloof me, als het correct schrijven van de naam het minst onoverkomelijke zou zijn, dan zou ik me zéér gelukkig geprezen hebben.

Ach, eenvoud siert de Russische overheid nergens. Dus besloot ik me maar eens perfect te gaan voorbereiden. Het begon met het eenvoudigste: het kopen. Geld betalen voor deze super “goddelijke” adonis. Het bedrag gaan we niet noemen, maar laten we maar zeggen, dat het iets meer is dan wat je voor een hond wil betalen. Maar natuurlijk, hier heeft Kamila meer dan keihard voor gewerkt en dan al die voordelen en al de positieve informatie die ik van mijn prinsesje had gehad..... Het moest toch op zijn minst voelen als het winnen van de staatsloterij. Eerlijk gezegd doet het dat ook als je het blij gezichtje van je vrouwtje ziet. Daarbij ook denkend aan een staartloze Boxer met staande oortjes, een mooie gele kleur, wat een plaatje! De wauw-factor is dan echt groot. Ja, ja, ook bij mij start het enthousiasme dan, al is het met het tempo van een diesellocomotief.

Maar een diesel wil dan ook doorgaan en niet stoppen. Dus de voorbereiding voor transport moest goed geregeld worden. De grenzen overgaan gaat helaas niet zomaar in deze tijd van COVID-19. De overweging hoe en waar we zouden gaan rijden was al een hele klus. Het plannen via de ANWB-informatiedesk was een activiteit die als eerste op de lijst stond. We moesten van Nederland door Duitsland naar Warschau in Polen. Dit stukje hoefde we niet uitgelegd te krijgen, dat wisten we natuurlijk wel.

Nadat de zéér onervaren medewerker van de ANWB mij probeerde uit te leggen, hoe ik toch echt beter naar Polen kon rijden en daarop aan bleef dringen, was ik blij, dat ik een riem in mijn broek had. Ja, na Polen wist hij ook niet zo goed uit te leggen, hoe we moesten rijden. Dus goed geïnformeerd gingen we verder met de voorbereiding.



De weg naar Warschau was in elk geval duidelijk. Dan in ons huis overnachten en vervolgens via Polen naar Wit-Rusland en dan naar Rusland. Ik regelde een privéchauffeur en de voorbereidingen vanuit Nederland waren eigenlijk simpel.

De ANWB had ons gelukkig gerustgesteld, ondanks alle rellen die er in Wit-Rusland gaande waren en het verdwijnen van enkele politici, was het veilig en kon men rustig de grens over. Een visum was echt helemaal niet nodig. Dus nogmaals door de medewerkers van de ANWB benadrukt: “niet nodig”.

Dat was een hele geruststelling. Jammer was het wel dat de ANWB geen routekaartjes of landkaarten te koop had. Gelukkig grenst Wit-Rusland direct aan Polen. Deze wat logge diesel wilde gewoon in de Nederland-België situatie denken. Even vergeten dat Polen en Wit-Rusland een iets andere relatie met elkaar hebben. Oeps, dan maar kaarten via onze Amerikaanse hofleverancier GOOGLE geraadpleegd. Kamila, die al eerder in Polen was, heeft een ongekend organisatietalent. (Soms zoekt ze

het talent nog ergens, maar nu heeft ze echt alles goed geregeld.) Ach dat ze geen paspoort heeft en dus als Poolse absoluut niet de grens overkomt, is een heel klein detail. Samen met de Russische mensen had ze een koeriersdienst geregeld naar Wit-Rusland. Deze koerier kon tot de eerste afslag voor de Wit-Russisch/Poolse grens rijden. De grens tussen Wit-Rusland en Rusland is voor de bewoners daar eenvoudig te overschrijden. Een echt genot, want dat scheelde een dag rijden voor mij en mijn meegereisde chauffeur.

Buiten dat wij hondenliefhebbers zijn, lopen er bij ons ook een dozijn pony's. Een type dat een beetje op kleine Arabische paarden lijkt. Nu is het toevallig zo dat, op slechts een heel kleine afstand van onze route de allerbekendste Arabische paardenfokkerij ligt. Daar worden rondleidingen gegeven en jawel daar kom je niet zomaar even bij in de buurt. Tja dan wil je natuurlijk ook je vrouwtje niet teleurstellen, een bezoekje is onvermijdelijk. Echt de moeite waard. Maar zoals meestal loopt er niets op tijd en was dat kleine stukje iets verder weg dan gedacht. De slechts 50 km is toch even 2 uur rijden, op en neer is dat toch een omweg van 4 uur en een rondleiding van een paar uur maakt het weer tot een volle dag werk....Op tijd bij de koerier aankomen was al snel een optie die onmogelijk bleek te zijn. Gelukkig is er een telefoonverbinding. Uren te laat hebben we Kamila en de kindertjes voor de grens langs de weg gezet. Kamila had dus geen

geldig paspoort en de kinderen ook niet, dus moest ze even wachten voor de Wit-Russische grens. Wij hadden dan nog slechts een paar kilometer te rijden. Hondje pakken en weer snel naar Kamila en kindjes. Tot zover alles oké. We waren in slechts een halfuur de Poolse grenspost voorbij. Even wachten in niemandsland en dan hartelijk welkom geheten in het mooie Wit-Rusland. De grens werd gevormd door een mooie rivier. Dat de rivier mooi is op deze plek weet ik nu zeker. In de drie uur dat we op de brug hebben moeten staan vanwege controles heb ik alle steentjes kunnen tellen. Mijn meestal toch wel goede stemming werd iets soberder toen we als zware criminelen behandeld werden. De grenspalen gingen niet open. De ANWB had geen correcte info gegeven. Alarmcentrale kon niets betekenen..... Ja daar ben je platina lid voor.

Daar sta je dan..... De trage diesel verandert dan in een stoomlocomotief. De douanebeambte, die normaal wel aan een missverkiezing kon meedoen, veranderde in mijn voorstelling van prachtige mooie vrouw tot een lelijke communistische eucalypta met een arrogante kop in een heren(soldaten) outfit. Niks moois aan te zien, niets aardigs, niks, gewoon een vieze rotte enz. enz. De frustratie was groot, 5 kilometer van je doel verwijderd stranden voor een bureaucratisch papertje wat je pas op zijn vroegst drie dagen later kan hebben. Wetende dat je vrouw en kindjes in de kou niets vermoedend van alle ellende staan te wachten. De Russische koerier zijn wodkaflasje kon je al ruiken, zo



dichtbij en toch ook weer zover weg. Maar goed dan maar niet.

De voordelen en het mooie praatje ofwel onze discussie kwam weer keer op keer voorbij in mijn hoofd. Gelukkig, de kindertjes en vrouw waren nog niet bevroren. Allemaal weer bij elkaar, dan weer vergaderen en kijken wat je kunt doen. De chauffeur wilde ook van de hond af en terug naar huis. Niemand had een oplossing, maar natuurlijk het meesterbrein van mij werkte op volle toeren. Gewoon even de rivier over zwemmen, hond pakken aan touw en terugzwemmen. Simpelel kan het niet. Dus op Pools grondgebied even wat mensen raadplegen. We hebben een auto gestopt en gelukkig spreekt mijn vrouw toevallig wat Pools. De mannen be- weerden dat dit een niet vrijwillige opname voor een aantal jaren in een goed beveiligd appartementengebouw met heel veel kleine kamertjes zou betekenen. Sober want er wa- ren spijlen voor de ramen en geen gordijnen.

Wat een drama, geen mogelijkheid om de hond mee te nemen. Dus terug naar War-

schau. De stemming in de auto was slechter dan wanneer die normaal is als je vrouw een kaart moet lezen..... Nadat we weer lekker onderweg naar huis waren, kregen we een telefoontje uit Rusland. Voor een, laten we maar zeggen, maandsalaris was er iemand die de hond net over de Poolse grens kon zetten. Dus snel weer terug naar ongeveer het plekje waar Kamila en de kids zo lang hadden staan wachten.

Daar kwam hij onze prins Yarkiy! Snel in de auto en zo vlug mogelijk naar ons huis. Ge- lukkig was het mooie verhaaltje van mijn lieve vrouwtje echt heel realistisch dicht bij de werkelijkheid.

Wat een kanjer van een karakter heeft deze fantastische Boxer. Nu heeft hij zijn eerste dekking al gedaan. We hopen dat we zijn pups in januari kunnen verwelkomen. Echt 'from Russia for my love' en wat ben ik blij dat ze zo'n leuke hond heeft uitgezocht. Trots op haar 'Boxer'-oogjes!

Kees

fotowedstrijd



doe
mee!

Jouw Boxer is de mooiste van de club, niet? En anders kun jij toch wel de mooiste foto maken. De manier waarop ze zit. De stoere stand. De sterke kop, de lieve ogen. Er is genoeg om te ver- eeuwigen met een camera. Doe mee met de Boxer-fotowedstrijd! Zend je mooiste foto's in en maak kans op publicatie van jouw held, met een verhaaltje over jou en je hond erbij. Met de foto's willen we als club de schoonheid van ons ras in beeld brengen. Probeer het kenmerkende uiterlijk zo goed mogelijk in beeld te brengen. Portretten, silhouetbeelden, actiebeelden, alles mag. Belangrijk is dat je foto voldoende resolutie heeft, dus dat -ie groot is. Het hoeft niet een professionele foto te zijn, zelfs met een moderne telefoon kun je tegenwoordig echt prachtige platen maken, ook voldoende groot, sla altijd zo groot mogelijk op. De binnengekomen foto's worden later ook gebruikt om artikelen van ons ledenblad te illustreren.

Jouw Boxer voorop ons blad!

Zend je foto vóór 1 maart 2021 naar marcelvandijk@mac.com

2021



**Het bestuur van
Boxer Vrienden Nederland
wensst u en uw boxer(s)
een gezond en gezellig 2021**